



Nieuwsbrief Scouting Sint Michiel & Lioba

BEVERS

2020 is ons jubileumjaar, en daarom hebben we een aantal hele leuke activiteiten op de planning staan. Voor de bevers en de welpen hebben wij een supergezellige discoavond gehad, de voetjes gingen vrolijk van de vloer.

We hadden lekkere hapjes en drinken, want van

al dat dansen krijg je echt wel dorst en trek. En om het nog wat leuker te maken deden we nog een spelletje stoelendans en een steen, papier, schaar parcours. De beide nesten begonnen aan hun eigen kant van de stoelen. Van beide begon een lid het parcours en waar ze

elkaar tegenkwamen werd door middel van steen, papier, schaar bepaald wie door mocht. De afvaller ging terug in de rij en vervolgens startte de volgende. De kunst was om aan het einde van het

parcours te komen en zo het winnende punt te maken.



AGENDA 2020

14 februari	Valentijnsdag
15 t/m 23 februari	Voorjaarsvakantie (geen opkomsten)
21 februari	Groepsraad met voorafgaand Heldendiner
7 maart	iScout voor RSA, KBS, BOB en bestuur
14 maart	NLdoet
11 & 12 april	Gezamenlijk jubileumkamp in Appelscha

WELPEN



Ook de welpen zijn in 2020 weer vlamvend begonnen. Letterlijk, want er stond een potje

Weerwolven van Wakkerdam op het programma, waar het doel is alle weerwolven op de brandstapel te gooien. Ook werd er gewerkt aan de echte scoutingskills en werd er een disco met de bevers georganiseerd.

De eerste opkomst van het jaar viel voor de welpen op 15 januari. We zijn de opkomst begonnen door middel van op alfabetische volgorde van de namen een kort vertel rondje te doen, wie wat gedaan heeft tijdens de kerstvakantie. Na dit rondje werden de kaarten uitgedeeld voor een spannend spelletje Weerwolven van Wakkerdam. Het spel werd uitgelegd

aan de kinderen die het nog niet goed kenden en al snel vielen alle inwoners van Wakkerdam in slaap. De Weerwolven werden wakker gemaakt, en het Stiekeme Meisje kon even gluren wie er straks op de brandstapel gegooid moest worden. De Heks sprak haar toverdrankje uit en de Burgemeester mocht z'n stem 2 keer laten gelden. De overwinning was gelukkig voor de Burgers die door slim te spelen alle Weerwolven op de brandstapel kregen.

Op 22 januari was het tijd om aan de scoutingskills te werken. Een

daarvan is pionieren, waarmee je, als je het goed beheerst, hele bouwwerken kunt maken. Maar om dat te beheersen moet je veel oefenen! Bij de welpen oefenen we dit dan ook regelmatig en je kan er zelfs een insigne voor krijgen. Na een uitleg hoe de mastworp gaat, zijn de welpen in eigen nesten aan de gang gegaan om een driepoot in elkaar te krijgen. Een aantal oefenden geduldig om de mastworp voor elkaar te krijgen en sommigen lukte het al aardig een driepoot in elkaar te knopen.

SCOUTS

De Scouts zijn dit jaar op 10 januari begonnen! Na een welverdiende vakantie en een fantastisch Oud en Nieuw is het weer tijd voor school, sport, hobby's en natuurlijk Scouting!

De eerste opkomst was gelijk een leuke! We hebben namelijk Dodende Straal gedaan. Dat is een spel waar een lamp in het midden van een veld staat en de leden die ongezien moeten pakken. Maar ze

kunnen ook afgeschoten worden door de dodelijke zaklampen van de leiding en dat moeten ze terug naar het startpunt zodat ze het opnieuw kunnen proberen. Na dit een aantal keer gespeeld te hebben was het tijd om een kampvuur te maken waar we uiteindelijk marshmallows hebben geroosterd.

Op 17 januari was het tijd voor een Fotospeurtocht. De Scouts

moesten een route door Harlingen lopen aan de hand van foto's. Als bikkels die ze zijn hebben ze de koude regen getrotseerd om uiteindelijk een mooi rondje door het Oosterpark te lopen. Een week later was het weer eens tijd voor een opkomst binnen. We hadden Casino-avond! Er was voldoende keuze want er konden drie spellen gespeeld worden: Texas Hold 'em Poker, Blackjack

en Hoger Lager.

De laatste opkomst van januari was weer eentje waar de condities eens flink aan de tand gevoeld zullen worden, want het was eindelijk weer eens tijd voor Levend Stratego. Deze keer in het Harmenspark van Harlingen. De ideale plek voor een spel vol actie!



LAAT JE
UITDAGEN!



KAREL BUDDSTAM



De Karel Buddel Stam bestaat uit 13 leden, best veel! Hoe kan dat nou goed gaan?! Toch draaien we goed programma en hebben we daarom al veel gedaan dit jaar. Een goed begin is immers het halve werk!

We begonnen dit jaar met een KBS-kerstdiner op donderdag 2 januari 2020. Jaja, ondanks dat de halve groep in de horeca werkt of huiswerk moest maken hebben we een datum gevonden waarin alle 13 leden aanwezig konden zijn!

Vrijdag 3 januari bestond uit onze Nieuwjaarsborrel en niet zomaar eentje! We hebben een spel gespeeld met kaartjes waarop vragen stonden. Deze vragen gingen over onze eigen leden, en zo kom je toch wat meer over elkaar te weten!

Op vrijdag 10 januari even klassiek Weerwolven van Wakkerdam

gespeeld met vervolgens een Nieuwjaarsborrel met alle Stammen en bestuur die werd begonnen met een quiz over Scouting. Vet gaaf!

Op Vrijdag 17 januari was het tijd om een beetje cool te kijken en vooral veel te bluffen, want we hebben potje Texas Hold 'em Poker gespeeld!

Vrijdag 24 januari hebben we ons opgesplitst! De KBS houdt namelijk erg veel van klussen, maar om dat nou met z'n dertien te gaan doen is op zijn zachts gezegd onhandig en voelt als werken met twee linkerhanden. De ene groep heeft "Who is the dude?" gespeeld en het andere groepje heeft een onderstel gemaakt waarop twee autostoelen van Henkh* op zijn gemonteerd. Op de laatste dag van januari hebben we afgesloten met een 90s Party georganiseerd door de BOB!

Dat was 'm voor nu! Tot volgende maand!

**Vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen van Henkh, onze rode Ford Fiesta (lees: Ferrari). Hij kon niet meer, hij was op en kwam helaas niet meer door zijn APK. Onze trouwe vierwieler die menig KBS-lid van A naar B heeft gebracht. Gelukkig hebben we zijn stoelen, antenne en herinneringen nog!*

WIST U DAT...

- ⇒ ...Bart een onzettend grote hoeveelheid lego heeft, en er zelf net zo veel plezier in heeft om mee te spelen als de bevers?
- ⇒ ...Sharon van de welpen helemaal gek is van boten, en voornamelijk de Titanic, en ze hier ook veel over kan vertellen?
- ⇒ ...de voorbereidingen voor Zomerkamp voor alle groepen in volle gang zijn?
- ⇒ ...dit niet het enige kamp is dit jaar?
- ⇒ ...er daarom vast wel op een andere plek in 't Roefke de exacte data staan hiervoor?
- ⇒ ...de KBS in 2020 al een Kerstdiner heeft gehad?
- ⇒ ...de KBS Rommy even moet missen vanwege haar trip door Azië?
- ⇒ ...de stamoudste deze maand nog ouder is geworden?

HYLKE VANDER ZEE STAM

De Hylke van der Zee-Stam is de oudste stam van de vereniging en heeft voornamelijk een ondersteunende functie. Zij worden ook wel de BOB (Bijzonder Ondersteunende Brigade) genoemd. Maar ook deze groep bejaarden komt nog elke vrijdag bij elkaar om samen te genieten van een tomatensapje en de reuring van scouting.

Zo ook in 2020. Het jaar begon voor de HvdZ-Stam met een nieuwjaarsborrel voor de oudste groepen en het bestuur. Wat een drukte ineens, al die jonge mensen bij elkaar. De HvdZ-Stam is maar een klein clubje oude mensen en de jeugdige energie van alle aanwezige leden was dan ook van harte welkom. Als activiteit heeft Froukje een quizje gemaakt over de goede oude tijd van scouting. Al met

al hebben we geweldig genoten van de gezelligheid. Na de quiz en de nieuwjaarswensen was het tijd voor een klein drankje en daarna lekker onder de wol.

De opkomsten daarna stonden in het teken van een goed begin, met het organiseren en plannen van het jubileumkamp en het schoonmaken en opruimen van het lokaal. Op de laatste dag van de maand keken we terug naar onze jeugd en hielden we samen met de KBS een 90s party. Kortom, we zijn het jaar weer goed begonnen en hebben zin in 2020!

REBUS

